

Datum bekend!!

Verhaal geschreven op: 04-01-2011

Ik kreeg net een telefoontje van mijn moeder.

Niet eens van het ziekenhuis, dus ondanks dat ik mijn moeder volstrekt vertrouw, heb ik nog geen 'officiële' bevestiging zwart op wit van mijn specialist/verpleegkundige of wie dan ook, maar:

Op het moment dat zij uit haar werk thuis kwam net, werd ze gebeld door de transplantatieverpleegkundige uit Nijmegen.

Ze zijn februari aan het inroosteren; of **3 februari** mijn moeder uitkomt...

Dat is 't geval, dus: 3 februari zullen we opgenomen worden! Ik vermoed dat de daadwerkelijke operatie een dag later plaatsvindt, volgens mij is dat altijd een dag later na opname i.v.m. medicijngebruik, nuchter zijn etc etc.

SPANNEND.

Serius. Zit hier nu wel een beetje met een knoop in mijn maag. Ik voel me de laatste paar dagen al niet helemaal optimaal, geen buikgriep ofzo, maar toch. Lastige buik, moe, spierpijn, klinkt wel als beginnend griepje, maar volgens mij is dat 't niet. Ik werk ook nog gewoon, dus zwaar ziek ben ik ook weer niet.

Maar dit nieuws hakt er wel enigszins in zeg. Dit moet ik echt even laten bezinken...

<To be continued...>